

GROETEN UIT GORECHT-WEST

Uitkomst voor thuis vakantievierende kinderen

De wijk Gorecht-West in Hoogezand-Sappemeer staat aan de vooravond van groot-schalige wijkvernieuwing. *Dagblad van het Noorden* peilt de stemming onder de betrokkenen. Aflevering 8: de vrijwilliger.

Door Louis van Kelckhoven

Als een schicht schiet Boyke door wijkontmoetingscentrum Vredekerk in Hoogezand. Tientallen kinderen roepen zijn naam, ze moeten allemaal wat van hem en Boyke is de rots in de branding. Boyke ('mijn achternaam doet er niet toe, iedereen kent mij als Boyke'), is vrijwilliger bij de kindervakantiespelweken. Hoewel het eigenlijk geen weken zijn, maar speldagen. Zes weken lang, tot aan het eind van deze maand, is er wekelijks op dinsdagen en donderdagmiddag wat te doen voor de kinderen in of vanuit de Vredekerk. Vorige week ging het over landen en cultuur, deze week gaat het over kunst en volgende week staat in het teken van natuur en water. Telkens komen er zo'n tachtig kinderen opdraven. "Dan weet je waar je het voor doet", lacht Boyke. "Het zijn activiteiten voor kinderen die niet op vakantie kunnen. Denk niet aan buitenlandse reizen; een pretpark of zelfs maar een bezoekje aan een van de speelparadijs in Hoogezand kan voor deze groep al te duur zijn." Het is het vierde achtereenvolgende jaar dat Boyke zich sterk maakt voor de kinderen. "Ik heb door persoonlijke omstandigheden een poos thuis gezeten. Dat



was niets voor mij. Toen ben ik naar de Vredekerk gegaan en heb gevraagd: wat kan ik voor jullie betekenen?" En kijk naar de opkomst, dan weet je waar je het voor doet." Als het zo uitkomt, komt Boyke bij de ouders thuis om te vragen of de kinderen naar de vakantiespeldagen komen. "En

niet alleen de kinderen, ook de ouders worden er bij betrokken. Tegelijkertijd zie ik de woonsituatie, kan ik en passant iets signaleren en win ik het vertrouwen van de ouders. Kinderen kijken er naar uit en de belangstelling groeit."

"Ik ben blij dat het er is", zegt

alleenstaande moeder van drie kinderen Kim Velleman. "Voor de kinderen is het een uitkomst, zij zijn even met iets anders bezig en ontmoeten andere kinderen. Kim zegt respect te hebben voor de vrijwilligers die de spelweken begeleiden. "Hoe die met de kinderen omgaan, daar neem ik mijn

▲ **Kinderen in de Vredekerk weten dat ze bij Boyke (links) moeten zijn. Foto: Dennis Beek**

petje voor af, want niet alle kinderen die hier rondrennen zijn goed opgevoed."

@ louis.van.kelckhoven@dvhn.nl